

Gemeente Moerdijk

De gemeente Moerdijk bestaat uit elf karakteristieke dorpen. De vijf grootste zijn Zevenbergen, Klundert, Standaardbuiten, Willemstad en Fijnaart. Moerdijk wordt omgeven door water: het Hollands Diep aan de noordzijde, het Volkerak aan de westzijde en de Mark en Dintel aan de zuidzijde. Dit maakt Moerdijk een uitgelezen plek voor recreatie op en aan het water.

Wie cultuurhistorie zoekt, vindt die in de vestingsteden Willemstad en Klundert en de forten Sabina, Bovensluis en de Hel. Ze zijn allemaal onderdeel van de Zuiderwaterlinie: de oudste, langste en meest benutte waterlinie van Nederland. De vestingwerken herinneren aan een roerig verleden: beginnend bij de strijd tegen de Spaanse overheersers, later speelden ook Napoleon en de Duitse overheersers een rol.

Fietsers en wandelaars halen hun hart op in het uitgestrekte agrarische polderlandschap, in de natuurgebieden en langs kreek. Of kies voor een van de vele bijzondere evenementen die verspreid over het hele jaar worden georganiseerd. Van de Lichtjesoptocht in Standaardbuiten tot het Oldtimerfestival in Moerdijk, en van Klundert bij Kaarslicht tot de Fendertse Feestweek in Fijnaart: Moerdijk is verrassend veelzijdig!

Willemstad

Bezoekers van de vestingstad Willemstad stappen terug in de tijd. De nog vrijwel volledig intacte vestingwerken, unieke monumentale gebouwen als het Raadhuis (1587), de Koepelkerk (1607), het Mauritshuis (1623) en de bijzondere straatjes: ze ademen stuk voor stuk de rijke geschiedenis van de vestingstad.

Willemstad is vernoemd naar Willem van Oranje en 'ingericht' door zijn zoon prins Maurits. De geschiedenis van Willemstad begint rond 1564, toen het gebied in opdracht van Jan IV van Glymes, markies van Bergen op Zoom, werd ingepolderd. Zo ontstond het dorpie Ruigenhil. Willem van Oranje liet het in de strijd tegen de Spanjaarden bijna twintig jaar later versterken tot vesting. Na zijn dood verleende zijn zoon prins Maurits de plaats in 1585 stadsrechten. Willems' stad werd zo Willemstad.

De stad doorstond in 1793 een beleg door de Fransen, maar moest zich later toch overgeven. Daarna begon een periode van Franse invloed, met bezoeken van koning Lodewijk Napoleon en zijn broer keizer Napoleon in respectievelijk 1809 en 1811. De keizer onderkende de strategische ligging van Willemstad en gaf opdracht voor de bouw van een nieuw kruitmagazijn en enkele forten ten zuiden van Willemstad.

In 1926 werd Willemstad als vesting opgeheven. Na de aanwijzing in 1970 tot beschermd stadsgezicht van de voormalige vesting en de binnenstad, is het aantal bezoekers dat Willemstad trekt gestaag gegroeid.

Dankzij het aangelegen Hollands Diep en Volkerak en de twee jachthavens is Willemstad zeer geliefd bij watersporters. Maar Willemstad biedt meer: bijvoorbeeld de Volkeraksluizen, het grootste binnenvaartsluizencomplex van Europa, de vele sfeervolle horecagelegenheden en speciaalzaken. Kortom, een bezoek aan Willemstad is zeker de moeite waard!

Legenda



- Stelling van Willemstad**
- 1 Vestingstad Willemstad
 - 3 Fort Sabina, Heijningen
 - 4 Fort De Hel
 - 5 Fort Bovensluis



- Attracties**
- 6 Bezoekerscentrum Het Mauritshuis
 - 7 Canonkamer
 - 8 Museum de Heemkundezolder
 - 9 Koepelkerk
 - 10 Uitzichtpunt de Volkeraksluizen



- Bezienswaardigheden**
- 22 Oude Raadhuis
 - 23 d'Orangemolen
 - 24 Arsenaal
 - 25 Kruihuis Bastion Utrecht
 - 26 Kruihuis Bastion Friesland
 - 27 Belgische Erebegraafplaats
 - 28 Wachthuis bij de Landpoort
 - 29 Rozemarijnstraat
 - 30 De Wachter



- Sport en activiteiten**
- 42 Binnenspeeltuin Fort Bovensluis



- Natuurgebieden**
- 52 Tonnekreek



- Bootverhuur**
- 58 Tip Top Sailing
 - 59 Recreatiepark Bovensluis
 - 61 Kanoverhuur De Prullenkast



- Fietsverhuur**
- 62 Saarloos Tweewielers



- Jachthavens**
- 64 Stadshaven Willemstad
 - 65 Jachthaven de Batterij



- Veerdiensten**
- 70 Veerpont Anna Willemstad - Numansdorp
 - 71 Expeditie Haringvliet Willemstad - Tiengemeten



- Toeristische informatiepunten**
- 74 Bezoekerscentrum Het Mauritshuis
 - 75 VVV i-punt Willemstad

Meer informatie: www.moerdijk.nl



6 Bezoekerscentrum Het Mauritshuis

Gebouwd door prins Maurits in 1623 als Prinsenhof, tegenwoordig het bezoekerscentrum en museum van de stelling van Willemstad. Op de zolderetage ook het museum van de plaatselijke heemkundekring.
[Hofstraat 1, Willemstad](#)



9 Koepelkerk

Na maar liefst tien jaar bouwen in 1607 voltooid. De gebrandschilderde ramen laten de wapens zien van o.a. de provincie Noord-Brabant en het Huis van Oranje.
[Kerkring 19, Willemstad](#)



22 Het Oude Raadhuis

Gebouw in renaissancestijl. De klok in de raadhuisoren dateert vermoedelijk uit het einde van de 12e eeuw en is waarschijnlijk de oudste nog bestaande luidklok in Noord-Brabant.
[Raadhuisstraat 2, Willemstad](#)



23 d'Orangemolen

Stenen korenmolens die in 1734 werd gebouwd, en al vanaf kilometers afstand te zien is. In 1999 gerestaureerd, vijf jaar later draaiden de wieken weer voor het eerst in 40 jaar.
[Bovenkade 11, Willemstad](#)



24 Het Arsenaal

Gebouwd in opdracht van de Oranjes om wapens en munitie op te slaan. Dichtbij de haven, zodat die makkelijk over water vervoerd konden worden.
[Benedenkade 6, Willemstad](#)



25 Het Kruihuis Bastion Utrecht

Voormalige opslagplaats voor buskruit. In 1811 gebouwd in opdracht van Napoleon. Werd in de Tweede Wereldoorlog nog gebruikt als schuilplaats tijdens beschietingen.
[Molenpad 28, Willemstad](#)



27 Belgische Erebegraafplaats

Op deze militaire begraafplaats liggen 134 Belgische soldaten die sneuvelde in de laatste meidagen van 1940 toen hun schip op een mijn liep.
[Lantaardijk, Willemstad](#)



28 Wachthuis bij de Landpoort

Gebouwd in 1760, verwoest in de Tweede Wereldoorlog, herbouwd in originele stijl in 1953. Het gebouw doet dienst als brandweerkazerne.
[Landpoortstraat 47, Willemstad](#)



29 Rozemarijnstraat

Omringd aan beide kanten door prachtige lindebomen. De naam verwijst naar de 'dames van plezier', de Rozemarijnjes. Die slenterden hier graag rond de soldatenhuisjes.
[Rozemarijnstraat, Willemstad](#)



29 Rozemarijnstraat

Omringd aan beide kanten door prachtige lindebomen. De naam verwijst naar de 'dames van plezier', de Rozemarijnjes. Die slenterden hier graag rond de soldatenhuisjes.
[Rozemarijnstraat, Willemstad](#)



25 Het Kruihuis Bastion Utrecht

Voormalige opslagplaats voor buskruit. In 1811 gebouwd in opdracht van Napoleon. Werd in de Tweede Wereldoorlog nog gebruikt als schuilplaats tijdens beschietingen.
[Molenpad 28, Willemstad](#)